



*De heersers zijn simpelweg een reflectie van de  
daden van de onderdanen*

*bron: Miiftaah Daar is-Sa'aadah -manhaj.com-  
auteur: Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah*

De grote, bekende Geleerde, ibn al-Qayyim al-jawziyyah (rahimahoellaah) legt uit:

"En beschouw Zijn (de meest Verhevene) wijsheid, dat hij de koningen van de dienaren, hun leiders en heersers, dezelfde soort (schepsels) heeft laten zijn als de daden [van de dienaren]. Het is alsof hun daden zich hebben gemanifesteerd (i.e. zichtbaar zijn geworden) in de verschijning van hun heersers en koningen.

- Indien zij rechtschappen blijven, dan zullen hun koningen rechtschappen blijven, en indien zij zich afkeren (van rechtschappenheid), dan zullen ook zij (de koningen) zich afkeren van rechtschappenheid.
- En indien zij (de dienaren) [zichzelf en anderen] onderdrukken, dan zullen hun koningen en heersers [hen] onderdrukken.
- En indien samenzweringen en bedrog onder hen verschijnen, dan zullen hun heersers zich ook zo gedragen, en indien zij (de dienaren) de rechten van Allaah, die onderling gelden, achterhouden en hier terughoudend in zijn (i.e. terughoudend zijn met betrekking tot de rechten van mekaar), dan zullen hun koningen en heersers de rechten die zij (de dienaren) op hen hebben achterhouden en zullen zij hier terughoudend in zijn.
- En indien zij nemen van degene die zwak is, waar ze geen recht op hebben (i.e. bestelen), dan zullen de koningen van hen (de dienaren) nemen wat ze niet behoren te nemen en zullen ze hen treffen met belastingen.
- En alles wat zij (de dienaren) nemen van de zwakke persoon, zullen de koningen van hen nemen met macht en geweld.

Hun daden (die van de dienaren) worden dus zichtbaar in hun daden (die van de koningen en heersers). En het is niet van de Goddelijke wijsheid dat [wie dan ook] heerst over de misdadigers en zondaars behalve iemand die zoals hen is.

En omdat de allereerste groep (generatie moslims) de beste generatie was en de vroomste, waren hun heersers dat ook. En toen zij (de mensen na hen) slechter werden, werden hun Heersers slechter. Het is niet van de wijsheid van Allaah, dat mensen als Mu'aawiyah en 'Umar bin 'Abdil-'Azeez over ons worden aangesteld als heersers in tijden zoals deze [8e eeuw na Hijrah], laat staan (heersers) als Abu bakr en 'Umar (ibn al Khattaab). Echter is het zo dat onze heersers overeenkomen met onze (aard), en de heersers van degenen voor ons, waren in overeenstemming met hun (aard).