



Al-Hasan al-Basri: al-Hajjaaj bin Yusuf (de tirannieke heerser) is de bestraffing van Allaah

*bron: boven iedere stuk staat de bron -manhaj.com-
Uitspraken van al-Hasan al-Basri betreffende al-Hajjaaj ibn Yusuf*

Ibn Sa'd verhaald in zijn *Tabaqaat al-Kubraa* (7/163-165):

"Een groep moslims kwam naar al-Hasan al-Basri voor een uitspraak (oordeel), om te kunnen rebelleren tegen al-Hajjaaj [een tirannieke heerser]. Dus zeiden zij, "O Abu Sa'eed! Wat zegt u over het bevechten van deze onderdrukker, die op onrechtmatige wijze bloed heeft vergoten en op onrechtmatige wijze bezit heeft afgenomen en dit en dat heeft gedaan?" Al-Hasan zei dus, "Ik ben van mening dat hij niet bevochten dient te worden. Indien dit een bestraffing van Allaah is, dan zullen jullie niet in staat zijn om het te verwijderen met jullie zwaarden. Indien dit een beproeving is van Allaah, wees dan geduldig totdat Allaah oordeelt, en Hij is de beste der Rechters." Zij verlieten al-Hasan dus, waren het oneens met hem en rebelleerden tegen al-Hajjaaj - al-Hajjaaj doodde hen allemaal. Al-Hasan was gewoon te zeggen, "*Indien de mensen geduld hebben, wanneer zij worden beproeft door hun onrechtvaardige heerser, dan zal het niet lang duren voordat Allaah hen een uitweg geeft. Echter haasten ze zich altijd naar hun zwaarden, dus worden ze gelaten met hun zwaarden. Bij Allaah! Ze hebben niet eens één dag iets goeds voortgebracht.*"

Het is overgeleverd van al-Hasan al-Basri (o. 110H), zoals staat vermeld in *Minhaj us-Sunnah* van Shaykh ul-Islaam (4/528):

"Voorwaar, al-Hajjaaj is de bestraffing van Allaah. Verdrijf de bestraffing van Allaah dus niet met je eigen handen. Echter dien je je te onderwerpen en nederigheid te tonen, want Allaah de meest Verhevene heeft vermeldt, "**En voorzeker, Wij hebben hen met de bestraffing getroffen, toch werden zij niet ootmoedig tegenover hun Heer en zij werden niet nederig.**" (al-Mu'minoen 23:76)

En van al-Hasan al-Basri, zoals staat vermeldt in *Adaab Hasan al-Basri*, van ibn al-Jawzee, (p. 119-120):

"Weet - moge Allaah je genadig zijn - dat de tirannie van de koningen een vergelding (*niqmah*) is van de vergeldingen van Allaah, de meest Verhevene. En de vergeldingen van Allaah worden niet geconfronteerd met het zwaard, maar worden geconfronteerd (benaderd) met *taqwaa* en worden verdreven met smeekbeden en berouw, *inaabah* (berouwvol terugkeren naar Hem) en het afhouden van zonden."

