



De bewijzen voor het bestaan van een schepper

Samengesteld door Abdullaah Hallmans

(Student uit Saudi-Arabië.

O.a. Gestudeerd aan de Universiteit in Medina

en bij verschillende andere geleerden)

Na deze tekst volgt een stuk wat nog verder ingaat op de evolutietheorie van Charles

Darwin

Sommige mensen vragen zich af: **“bestaat er wel een god?”**

Het dagelijks leven houdt velen er echter van af om lang over deze belangrijke vraag na te denken, waardoor sommige Moslims en Christenen - die wel geloven - geen antwoord hebben op de vraag: *“Waarom geloof je dat er een god bestaat?”*

Daar willen we het in dit stuk over hebben.

Het bestaan van God, de Schepper, die in het Arabisch “Allaah” heet, wordt volgens ons bewezen door:

- 1- Het gezond verstand**
- 2- De natuurlijke aanleg van de mens**
- 3- De boodschap van alle profeten.**

Het gezond verstand.

Om te weten te komen of er een schepper bestaat, heb je geen studie of grote hoeveelheid kennis nodig. Dit (i.e. Zijn bestaan) wordt erkent door de natuurlijke aanleg van de mens, de boodschap van alle profeten en het gezond verstand. In de Koran staat:

Hun Boodschappers zeiden: "Is er twijfel over Allaah, de Schepper van de hemel en de aarde? – Ibrahiem: 10 –

Iedere schepsel, de perfectie van de schepping en de diversiteit binnen de schepping, wijst op het bestaan van de Schepper. In de Koran staat:

Of zijn zij uit niets (zonder schepper) geschapen, of zijn zij (zelf) de scheppers? Of hebben zij de hemelen en de aarde geschapen? Nee, zelf hebben zij geen zekerheid. – At-toer: 35 –

Eén van de geleerden (Imam ibn al-Uthaymeen), waarvan ik het geluk heb gehad zijn lessen te mogen bijwonen, vertelde in één van zijn lessen, dat dit vers drie veronderstellingen bevat;

- 1- Is de schepping uit zichzelf of uit het niets (zonder schepper) ontstaan?
- 2- Kan de schepping zelf scheppen?
- 3- Heeft deze schepping zelf alles perfect en in balans geschapen; waaronder de natuur, de mens en het dierenrijk.

Hier gaan we het hebben over deze drie veronderstellingen, die in dit koranvers genoemd zijn.

De eerste veronderstelling: Is de schepping uit zichzelf of uit het niets (zonder schepper) ontstaan?

Het is logisch gezien onmogelijk dat iets uit het niets ontstaat en zonder schepper. Zoals u weet was elke (onderdeel van de) schepping ooit niets en was hun bestaan vervolgens mogelijk gemaakt. Iets wat niets is (i.e. niet bestaat) heeft geen vorm of macht om plotseling te ontstaan.

De perfectie van de schepping duidt op Zijn bestaan.

Als je in een kamer om je heen kijkt, dan zie je dat alles is gecreëerd; de stoel waar je op zit, de beker waar je uit drinkt, de deur van je kamer en de computer waar je deze website mee bekijkt. Al deze dingen zijn door iemand ontworpen en gecreëerd. Ook zit achter iedere kleur en vorm een keuze van iemand. Zo schuilt er ook een bewijs in ieder schepsel, dat er een schepper is die de vorm, kracht en kleuren heeft bepaald. Iets wat zo complex, perfect,

divers en in balans is als de natuur, ontstaat niet plotseling uit zichzelf. In feite bewijst alles wat je om je heen ziet dat het heelal een schepper heeft.

Een voorbeeld dat laat zien dat perfectie niet plotseling ontstaat:

Stel je eens voor dat je een groot aantal planken willekeurig op een weg ziet liggen, zonder dat deze een enkel doel of functie dienen, dan zou je kunnen zeggen dat die daar toevallig, uit zichzelf zijn gekomen (doordat deze daar bijvoorbeeld met de wind zijn terechtgekomen). Als ze echter al een beetje geordend liggen of een doel hebben (doordat deze zijn gevormd tot een deur of een brug), dan neem je al gelijk aan dat iemand daar verantwoordelijk voor moet zijn geweest en dat diegene het daar heeft neergelegd, en deze niet plotseling en uit zichzelf zijn verschenen. Dit is zo, omdat uit spontane (plotselinge) acties of toevallige bijkomstigheden alleen chaos voortkomt, en geen perfecte systemen die in harmonie een doel dienen.

Ook de vele verschillen tussen het ene schepsel en het andere schepsel laat zien dat er een schepper is die al deze verschillen en systemen heeft uitgekozen voor de schepsels.

Stel je eens een leven voor zonder tong, of zonder ogen, of zonder voeten, of zelfs met een paar tenen minder. Hoe zijn deze organen en lichaamsdelen, die we zo nodig hebben, 'toevallig' op hun plek gekomen? Zoals je merkt bestaat niks 'zomaar' en is alles met een reden - perfect en compleet - geschapen. Dit is niet alleen zo als je naar de schepping van de mens kijkt, maar ook ieder ander schepsel heeft een vorm, organen, kleuren, en beschikt deze over bepaalde krachten. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de vele soorten vissen en vogels.

Ook in de koran staat beschreven, dat de tekenen en wonderen van de Schepper dicht bij ons zijn;

“En [tekenen, wonderen, bewijzen] zitten in jullie zelf. Zien jullie niet?”

Het oog.

Het oog is ook een mooi voorbeeld van een onderdeel van de schepping dat laat zien hoe precies alles is geschapen, en met een doel. Dit laat bovendien de wijsheid en barmhartigheid van de Schepper zien. Ook getuigt de aanwezigheid van de zintuigen die Hij heeft geschapen, die we zo hard nodig hebben, van Zijn barmhartigheid. En vergeet de precisie (de perfectie) en de schoonheid van Zijn schepping niet.

Om een oog naar behoren te doen functioneren, is het vereist dat alle onderdelen uit het oog coöpereren (samenwerken). Als een oog alleen het ooglid mist, maar verder alle andere onderdelen heeft, zoals de *Cornea*, de oogbindvlies, iris, pupil, ooglens, netvlies, oogspieren en traanklieren, dan zal deze toch erg beschadigd raken en zal het oog tevens zijn functie verliezen. Indien het oog compleet is, maar bijvoorbeeld geen tranen produceert, dan zal het snel uitdrogen en word je blind (en zal het oog dus zijn functie verliezen).



Voorals wanneer je kijkt naar de perfectie van de natuur, besef je dat de

perfectie en diversiteit - van de voortplanting van de mens tot het bestaan van de mens - niet plotseling en zonder Schepper kunnen zijn ontstaan.

In de Koran staat:

En Allaah (God) bracht jullie uit de buiken van jullie moeders voort toen jullie niets wisten. En Hij gaf jullie het gehoor en het zien en de harten. Misschien zullen jullie dankbaarheid tonen. – An-nahl: 78 –

Ook de manier waarop alle schepsels passen bij een bepaald doel, is een bewijs van Zijn Wijsheid en Bestaan. Zo zie je dat er dieren zijn die voor ons tot nut zijn; die wij kunnen consumeren en waar wij op kunnen rijden. In de koran staat:

Zien zij dan niet dat onder wat Onze Handen voor hen geschapen hebben het vee is, zodat zij daarvan bezitter zijn? En Wij hebben het (vee) aan hen onderworpen, sommige berijden zij ervan en sommige eten zij. En voor hen is er nut in en een (bron van) drinken. Zijn zij dan niet dankbaar? En zij nemen naast Allaah goden in de hoop dat zij geholpen zullen worden – Ya sin: 71-74 –

Alles is perfect en in balans. Ook zitten er in een kameel vele wonderen en bewijst dit schepsel het bestaan van een schepper die voor hem de beste vorm heeft gekozen en een passende omgeving. Zijn poten zijn heel anders dan die van andere schepsels en passen deze goed bij het lopen over warm, zacht zand. Met zijn bek en keel kan hij gemakkelijk kauwen op takken met doorns en deze doorslikken. En vergeet de gunst (i.e. de bult) op zijn rug niet, waardoor hij dagenlang zonder voedsel en water kan, om zo lange reizen door de waterloze woestijn te overleven. De Kameel is zeker een mooi voorbeeld van de perfecte schepping.

Eigenlijk zijn de bewijzen van het bestaan van een schepper in alles te vinden. Wanneer men een mooi schilderij ziet vraagt men snel: "Wie is de schilder?" Maar vaak denken we niet na over de kracht en de wonderen in de schepping. In de koran staat:

"Kijken zij niet naar hoe de Kameel geschapen is?" – alhashiyah: 17 –

De instandhouding van het Heelal bewijst Zijn bestaan en Eenheid.

Net zoals dat we geloven dat het heelal niet zomaar kan zijn ontstaan zonder schepper, geloven we dat de instandhouding en het voortbestaan van de schepping ook niet zonder Hem kunnen geschieden. Stel je eens voor dat iemand zou beweren, dat een schip zonder bemanning en uit zichzelf van Europa naar Amerika afreisde, vervolgens daar zijn lading afloste en terugkwam, wat zou dan jouw reactie zijn? Je zou zeggen: "Die is Gek." Hoe zit dat dan met het voortbestaan van het heelal en de wereld en alles wat daarin leeft? Zou dit allemaal mogelijk kunnen zijn zonder Hem? Zonder degene die het in stand houdt, het bestuurt, doet voortbestaan, doet leven, overleven en voortplanten?



De gehele schepping wordt alleen in stand gehouden door Degene die het zo heeft gemaakt. Je kunt bijvoorbeeld zien, dat zelfs de kleinste afwijkingen in de chemische structuren, rampzalige gevolgen kunnen hebben voor de schepsels. Als de zuurstofsamenstelling anders zou zijn, dan zouden de

mensen en de dieren niet kunnen overleven. Alles om ons heen is perfect in balans en werkt volgens een systeem, ons eten en drinken, de lucht die we inademen, en al het andere. Alles wat we nodig hebben is er en dat is geen toeval. Ook voordat we via de moderne wetenschap te weten kwamen dat bepaalde dingen belangrijk zijn, bestonden deze belangrijke zaken al. We komen er continu achter, dat al hetgeen bestaat, niet voor niets is. In de koran staat:

Hij is Degene die de aarde heeft uitgespreid en daarop stevige bergen en rivieren heeft gemaakt, en van alle soorten vruchten heeft Hij paren gemaakt. Hij doet de nacht de dag bedekken (voor onze rust). Voorwaar, daarin zijn Tekenen voor een volk, dat nadenkt. En op de aarde zijn streken naast elkaar, en druivenstruiken, en planten en dadelpalmen, sommige met takken, andere met enkelvoudige stammen, begoten met één soort water en toch maken sommige van hen betere (vruchten) dan andere. Voorwaar, daarin zijn Tekenen voor een volk dat begrijpt. – Ar-rad: 3/4 –

De geleerde, Shaikh Abdulrahman al-sadie zei:

Denk na over hoe de hemel en de aarde en alles wat daarin is in stand wordt gehouden, (dat zijn zoveel) dingen die alleen Hij , de Schepper allemaal kent. Kijk hoe het allemaal in stand wordt gehouden, en hoe het wordt voorzien van de vele, verschillende bestaansmiddelen en de wonderbaarlijke systemen die het nodig heeft om te blijven bestaan.

Allaah heeft dit duidelijke bewijs aangegeven, Hij zei:

En tot Zijn Tekenen behoort dat Hij de hemel en de aarde in stand houdt, met Zijn bevel. Daarna wanneer Hij jullie met een roep uit de aarde doet oproepen, dan zullen jullie tevoorschijn komen. – Ar-roem: 25 –

Voorwaar, Allaah houdt de hemelen en de aarde vast, zodat zij niet vergaan; en zeker, wanneer zij (dreigen te) vergaan dan is er buiten Hem niemand die hen kan vasthouden. Voorwaar, Hij is Zachtmoedig, Vergevensgezind. – Fatir: 41 –

Denk na over de draaiende planeet en de dag en de nacht die het voortbrengt, en de omslag van de seizoenen met de juiste ordening, zodat het van nut is voor de mens, en dat op zoveel manieren dat het niet op te sommen is.

Is dit zomaar in perfecte vorm ontstaan, zonder dat iemand het heeft doen ontstaan? Of is Hij die het geschapen en georganiseerd heeft, ook Hij die het perfect gemaakt heeft? Dit rationele bewijs heeft Allaah genoemd. Hij zei:

Een werk van Allaah, Degene Die alle zaken nauwkeurig geregeld heeft.

Voorwaar, Hij is Alwetend over wat jullie doen. – An-naml: 88 – (albarahin alaqliyah)

Aboe Haniefa, een van de grote islamitische geleerden kwam samen met een groep atheïsten om te spreken over het bestaan van Allaah. Hij zei tegen hen: "Laat mij, want ik ben bezig met iets raars wat ik niet begrijp." Zij zeiden: Wat is dat dan?" Hij zei: "Ik hoorde dat er in de Dijlah rivier (in Irak) een groot schip is met diverse ladingen. Het gaat uit zichzelf waar het naartoe wil en komt (vervolgens terug) en legt het zijn lading af zonder kapitein, bemanning of bescherming." Zij zeiden tegen hem: "Ben je gek, wie gelooft dat nou?" Hij zei: "Als jullie dat niet geloven, hoe kunnen jullie dan geloven dat deze wereld, met de verschillende soorten wonderbaarlijke schepsels die zich daarop bevinden, deze draaiende planeet die is ontstaan en voortbestaat, kan zijn ontstaan zonder dat Hij het heeft laten ontstaan, en deze organen en systemen bewegen (en functioneren) zonder dat Hij deze laat bewegen?"

Hierna werden deze atheïsten moslims.

Imam Ashafi'ie zei:

De planten en bessen-blaadjes, daarvan eten de rupsen, die dan zijde produceren, de bijen nemen van [deze planten] maar produceren honing, ook eten de schapen en de koeien het, maar zij laten het achter als mest, en de hert die het eet, produceert daarvan muskus; en toch is het één iets (hun voedsel).

[**Muskus:** is een geur die wordt geproduceerd door een mannelijk hert die voornamelijk te vinden is in zuid Azië en in de Himalaya gebergten. Muskus wordt gebruikt als parfum.]

Deze dieren, planten en schepsels, die zo mooi zijn en perfect, je kunt iedere dag wel een nieuw wonder ontdekken. Zelfs de barmhartigheid die Hij plaatst in het hart van een moeder, zowel bij de mensen als bij de dieren, is een teken van Zijn kracht en barmhartigheid, en dat Hij schept met perfectie, kracht, kennis en barmhartigheid.

In de Koran staat:

“En tot Zijn Tekenen behoort de schepping van de hemelen en de aarde en het verschil van jullie talen en kleuren. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor de bezitters van kennis.”

Zo zei ook **Imam Malik** toen hij gevraagd werd over het bestaan van Allaah: “Het verschil tussen de talen, geluiden en klanken.”

Imam Ahmed gaf als antwoord: Dat er een stevig bouwwerk (fort) is, helemaal glad, zonder deur of opening, wit als zilver en van binnen gekleurd

als puur goud. Totdat deze ineens openbreekt en er een beestje tevoorschijn komt, dat kan horen, zien en een mooi geluidje heeft.

Hij doelt hier op het bestaan van de kuiken (van een kip), die uit een ei komt. En dat laat zien hoe kleine dingen, die we vaak als vanzelfsprekend beschouwen, eigenlijk een wonder zijn.

Zonder dat we het weten, zijn we allen volledig onderworpen aan de wetten die Hij heeft gemaakt binnen de natuur. We beschikken over de vorm, de organen en de kleur die Hij voor ons heeft gekozen. Ook heeft Hij ieder schepsel een bepaalde hoeveelheid kracht en beperkingen gegeven. Denk bijvoorbeeld eens aan de behoefte aan rust, dat is een beperking die Hij ieder schepsel heeft gegeven. Hij heeft de dag en de nacht binnen het systeem van de zon en de aarde mede daarvoor geschapen.

In de Koran staat:

“Zouden zij een andere godsdienst dan die van God zoeken, terwijl alles wat er in de hemelen en op de aarde zijn zich gewillig en ongewillig aan Hem hebben overgegeven? En tot Hem worden zij (allemaal) teruggekeerd.” – al-imran: 83 –

De Imam (**Ibn Taymiyah**) werd ooit gevraagd wat het bewijs van het bestaan van God is, waarop hij antwoordde: *Hoe bewijs je het bestaan van Degene, die de bron en kracht is van al hetgeen er bestaat?*

Hij noemde soms ook een Arabische poëtische zin, die ongeveer betekent:

Wat voor een verstand heeft men als men een bewijs nodig heeft voor het bestaan van (iets zo duidelijk als) het daglicht?

Tot dusver de eerste veronderstelling. Dit waren slechts enkele voorbeelden. Er zitten in de Koran nog veel meer voorbeelden waar men over kan nadenken. Daarom nodigen wij iedereen uit om de Koran te lezen. De Koran kunt u overal vinden, hetzij in de boekhandel of in een lokale moskee of op het internet. Ook kunt u als u interesse heeft in het lezen van de Koran, ons een mailtje sturen.

We gaan verder met het vers uit de Koran waar we mee begonnen waren, Allaah zei:

Of zijn zij uit niets (zonder schepper) geschapen, of zijn zij (zelf) de scheppers?-Of hebben zij de hemelen en de aarde geschapen? Nee, zelf hebben zij geen zekerheid.. – At-toer: 35 –

De tweede veronderstelling in dit vers: **of zijn zij (zelf) de scheppers?**

Deze tweede veronderstelling is nog valser dan de eerste. Zoals we bij de eerste veronderstelling hebben aangegeven, bestaan we niet zonder schepper. Kan de schepping dan zelf scheppen?

De geleerde, Shaikh Abdulrahman al-sa'die zei:

Als de hele mensheid zou samenkomen om deze druppel te scheppen, die Allaah het begin van de schepping heeft gemaakt, om het vervolgens deze verschillende fases door te laten maken, en het te bewaren in een baarmoeder, om vervolgens zijn inwendige organen en lichaamsdelen te maken, en ook de oren en de ogen, en het zo wonderbaarlijk te ontwikkelen, en het zo te organiseren, en dan elk lichaamsdeel op zijn plek te zetten, zodat het op de plaats komt waar het past. Als alle mensen zouden bijeenkomen, hebben zij dan de kracht en de kennis (die nodig is), en kunnen zij dit dan doen? – (albarahin alaqliyah)

Hierover zegt Allaah in de Koran :

O mensen! Er wordt een vergelijking gemaakt, luistert ernaar! Voorwaar, degenen die jullie naast Allaah aanbidden zullen nooit een vlieg kunnen scheppen, al kwamen zij daarvoor allen bij elkaar! – al-hadj: 73 –

De derde veronderstelling in de genoemde vers: **Of hebben zij de hemelen en de aarde geschapen?** Deze veronderstelling is nog valser dan de eerste en de tweede veronderstelling. Zij die niet zonder schepper zijn ontstaan, noch zichzelf hebben geschapen, kunnen natuurlijk ook niet het heelal, de aarde, de natuur en alles wat daarin leeft hebben geschapen.

Hierna gaf Allaah de juiste uitleg over hen die niet geloven in een schepper, Hij zei: **Nee, zelf hebben zij geen zekerheid.**

De juiste zekerheid waar wij in geloven is dat deze wereld en ons leven wel een schepper heeft, één schepper. Daarom heeft alleen deze schepper en niemand anders het recht om aanbeden te worden. Dit is volgens de moslims ook de boodschap geweest van alle profeten.

Zoals ik al eerder had beschreven, wordt dit niet alleen ondersteund door ons verstand, maar ook door onze natuurlijke aanleg en door de boodschap van alle profeten.

De steun van God aan zijn profeten.

De steun die Allaah gaf aan zijn profeten, is ook één van de bewijzen van Zijn bestaan.

Als je bijvoorbeeld kijkt naar de wonderen die iedere profeet meekreeg om hun volk te overtuigen, dan zie je ook dat het echt profeten waren, dat hun boodschap juist was en dat Hij bestaat. De wonderen van Jezus, Mozes, Mohammed en vele andere profeten kan men terugvinden in de verhalen van de profeten.

Allaah zei:

Dan redden Wij Onze boodschappers en de gelovigen. Zo is het aan Ons, de gelovigen te redden. – Yoenes: 103 –

En:

Voorwaar, Wij helpen Onze boodschappers en de gelovigen in het leven dezer wereld en op de Dag waarop de getuigen zullen opstaan. – Ghafir: 51

–

Een bewijs van Zijn steun is ook de overwinning van de godsdienst en de verspreiding van de oproep van Zijn profeten in hun tijd. Dat verklaart ook de verspreiding van de Islam.

Dat wat Hij aan zijn profeten heeft geopenbaard.

De boeken en wetten die de Schepper aan zijn profeten heeft geopenbaard, vooral de Koran die intact is gebleven, de informatie over het verleden en de toekomst en de juiste wetten die je daarin kunt vinden, zijn een teken van Zijn bestaan. Iemand die moslim is geworden werd gevraagd, waarom ben je gelovig geworden? Hij zei: "Alles wat verboden is, was echt verkeerd, (en dat besef je) wanneer je je verstand gebruikt, en alles wat verplicht is gesteld vond ik goed, (en dat besef je) wanneer je erover nadenkt." Niet alleen de juiste wetten voor iedere tijd, maar ook de wetenschappelijke informatie, waar de profeet nooit van op de hoogte heeft kunnen zijn, en de informatie over het

verleden en de toekomst, zijn wonderen van de Koran. Deze kunt u verder vinden in het hoofdstuk *'Wonderen in de Koran'*.

De verwoesting van hen die de profeten verwierpen.

Ook zijn de geschiedenis van de grote volkeren die ooit hebben bestaan en de sporen (i.e. overblijfselen), een teken van Zijn bestaan. Volkeren die ophielden te bestaan, nadat ze de profeten hadden verloochend.

Allaah zegt in de Koran:

Hebben zij niet op aarde gereisd, zodat zij mochten zien hoe het einde was van degenen die vóór hen waren? Zij waren sterker in macht dan dezen, zij maakten het land vruchtbaar en bebouwden het, meer dan dezen het deden. En hun boodschappers kwamen tot hen met duidelijke tekenen. En Allaah was het niet Die hun onrecht aandeed, maar zij waren het die hun eigen ziel onrecht aandeden. Dan was het einde bitter voor hen die kwaad deden, omdat zij de tekenen van Allaah loochenden, en er over spotten. – Ar-roem: 9/10 –

Een voorbeeld: de Farao (uit de tijd van Mozes).

De Koran vertelt ons niet alleen dat de Farao is verdronken, maar ook dat zijn lichaam voor ons als teken zal dienen:

En Wij brachten de kinderen Israëls over de zee; Farao en zijn scharen vervolgden hen op een onrechtvaardige en aanvallende wijze, totdat hij toen hij bijna verdronk zei (Farao): "Ik geloof dat niets (of niemand) het recht heeft om aanbeden te worden dan Hij, in Wie de kinderen Israëls geloven en ik behoer tot hen die zich aan Allaah overgeven (*moslims* in het Arabisch)." Nu? Terwijl gij voordien ongehoorzaam waart en tot de onruststokers behoorde? Heden zullen Wij uw lichaam redden, opdat gij een teken moogt zijn voor degenen die na u komen. En waarlijk, het

**merendeel der mensen is achteloos ten opzichte van Onze tekenen. –
Yoenes: 90/92 –**

Zie ook het verhaal van de Franse dokter , Maurice Bucaille.

Zijn verhoren van de gebeden.

Als je kijkt naar hoeveel mensen, die in nood verkeren, worden gered, en hoe zij hun problemen doorstaan met Zijn hulp, en hoe men (de moslims en de niet-moslims) Hem aanroept en Hij hun gebeden verhoord, dan zie je dat dat ook een bevestiging is van Zijn bestaan, eenheid en heerschappij. In de Koran staat:

(Zijn zij beter) of Hij die de in nood verkerende verhoord, wanneer hij Hem aanroept, en het onheil van hem wegneemt en jullie gevolmachtigden heeft gemaakt op de aarde? Is er een god naast Allaah? En weinig is het dat jullie je laten vermanen! (Zijn zij beter) of (Hij) die jullie leidt in de duisternissen, op het land en op de zee, en die de winden als dragers van verheugde tijdingen van Zijn Barmhartigheid uitstuurt? Is er een god naast Allaah? Verheven is Allaah boven wat zij aanbidden als deelgenoten aan Hem! (Zijn zij beter) of (Hij) die de schepping begon en het vervolgens herhaalt; en Hij die jullie van onderhoud uit de hemel en de aarde voorziet? Is er een god naast Allaah? (Mohammed) Zeg: "Brengt jullie bewijs, als jullie de waarheid spreken." – An-naml: 59/64 –

Sommige mensen geven als bewijsvoering, wanneer ze gevraagd worden waarom ze in Zijn bestaan geloven: Hoe vaak ben ik wel niet in problemen geraakt en heeft Hij mij daar (vervolgens) uit gehaald; hoe vaak heb ik wel niet in nood verkeerd en (vervolgens) steunde Hij mij; hoe vaak verkeerde ik in armoede en (vervolgens) kwam het toch goed. En dit is iets wat voor velen geldt.

Sommige mensen geven als bewijsvoering: "Als je kijkt naar de strijd in de geschiedenis en hoe het uiteindelijk goed komt met degenen die goed doen, en hoe zij die slecht handelen - zoals dictators en tirannen - ten onder gaan." Dit toont aan, dat de Schepper hen die goed doen ondersteunt en zij die slecht doen ten onder doet gaan, en dat Hij aanwezig is.

Sommige mensen geven als bewijsvoering: "De zoete smaak van het verrichten van datgene wat Hij verplicht heeft gesteld en de zure smaak van het ongehoorzaam zijn aan Hem."

Wij als moslims, geloven dat iedere mens is geschapen met een reden. Zolang je deze reden niet kent, zal er een leegte blijven in je hart. Een leegte die alleen met de zoetheid van het geloof kan worden opgevuld. Deze leegte wordt gevoeld door degenen, die tegen de natuurlijke aanleg van de mens en de reden waarvoor hij geschapen is ingaan. Hoe meer een mens het doel vervult waarvoor hij is geschapen, hoe beter hij zich voelt en hoe gelukkiger hij zal zijn. Imam Ibn Taymiyah heeft gezegd: *"Voorzeker, er is in deze wereld een paradijs, wie deze niet proeft, zal hem (het paradijs) in het hiernamaals ook niet proeven."*

De Natuurlijke aanleg van de mens.

De mens voelt en gelooft van nature dat er een god is. Als je hen vraagt of ze geloven in God, wordt er op z'n minst gezegd: "Ik denk wel dat er een oppermacht is." Het grootste gedeelte van de wereldbevolking gelooft dat er een god bestaat. Sommigen menen dat het aantal 'gelovigen' meer dan 95 procent van de wereldbevolking beslaat.

Dat men het bestaan van een god van nature voelt en gelooft, wordt ook in de Koran vermeldt. In het Arabisch heet dat "Fitrah" (Natuurlijke aanleg).

In de Koran werd aan Mohammed geopenbaard:

(Volg) de natuurlijke aanleg, die God in de mens geschapen heeft. Er is geen verandering in de schepping van God. Dat is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet. – De romeinen: 30 –

Zijn hulp aan hen in nood.

Het is vaak zo, dat wanneer men in het nauw zit en niet meer weet wat te doen, men terugkeert naar die Schepper, gelovend dat alleen Hij hem kan redden. De Schepper in wie hij, diep van binnen en vanuit zijn natuur, altijd wel geloofde. In de koran staat:

Hij is het die jullie in staat stelt om over land en over de zee te reizen, totdat wanneer jullie in de schepen zijn en deze met dien voortvaren met een gunstige wind en zij zich daarover verheugen, en er dan een stormachtige wind tot hen komt. En wanneer de golven van alle kanten tot hen komen en zij ervan overtuigd zijn dat zij door hen zijn ingesloten, dan roepen zij Allaah (God) aan, Hem zuiver aanbiddend: "Als U ons hieruit redt, dan zullen wij zeker tot de dankbaren behoren." – Younes: 22 –



In een andere vers:

En als tegenspoed jullie op zee getroffen heeft verdwijnen (de afgoden) die jullie (eerder) aanbidden, behalve Hij (de Schepper). En als Hij jullie dan naar het vasteland redde, wendden jullie je af. En de (ongelovige) mens is ondankbaar.

– Al-israa: 67 –

De boodschap van alle profeten en hun sporen over de hele wereld.

Geen verstandige persoon ontkent, dat deze boodschappers personen zijn die hebben bestaan in het verleden. Wij zien hun sporen om ons heen. Alleen het feit al, dat mensen hen hebben gezien, over hen hebben gesproken in de geschiedenis, en dat hun sporen over de hele wereld zijn verspreid, is daar voldoende bewijs van. Alle boodschappers en profeten riepen op tot overgave en aanbidding van deze ene Schepper (zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen). Zijn bestaan is iets waar ze het allemaal over eens waren. Deze mensen, die met wonderen kwamen, en de impact die ze hebben gehad op de wereld, hadden zij het allemaal fout? In de Koran staat

(Mohammed) Zeg: "Wij geloven in Allaah en wat er aan ons is neergezonden en wat er is neergezonden aan Abraham en Ismael en Isaac

en Jakob en de kinderen van Jakob en wat er is gegeven aan Mozes en Jezus en (wij geloven) in wat de profeten is gegeven van hun Heer, wij maken geen onderscheid tussen één van hen (i.e. door te geloven in een, maar niet de ander) en wij onderwerpen ons aan Hem." – Al-baqara: 136 –

Conclusie

Al het voorgaande bewijst het bestaan van de Schepper en het feit dat alleen Hij het recht heeft om aanbeden te worden. Hij heeft alles doen ontstaan, perfect gemaakt, houdt het in stand en voorziet het. Het ontkennen van Zijn bestaan is een daad van hoogmoedigheid en een ontkenning van de waarheid. Dat is wat de Farao in de tijd van profeet Mozes ook deed.

In de Koran staat over hem:

Farao zei: "En wie is de Heer der Werelden?" Mozes antwoordde: "De Heer der hemelen en der aarde en van alles wat er tussen is, als jullie het willen geloven." Farao zei tegen degenen die om hem heen waren: "Horen jullie het niet?" Mozes zei: "Uw Heer, en de Heer uwer voorvaderen." Farao zei: "Zeker, de boodschapper die tot u is gezonden, is krankzinnig." – Ash-shuaraa: 23/28 –

In alles vind je een bewijs van Zijn bestaan. In de Koran staat:

Hun Boodschappers zeiden: "Is er twijfel over Allaah, de Schepper van de hemel en de aarde? Hij roept jullie om jullie zonden te vergeven en Hij geeft jullie uitstel tot een vastgestelde tijd (de dag des Oordeels)." Zij zeiden: "Jullie zijn slechts mensen als wij. Jullie willen ons afhouden van wat onze voorouders aanbaden. Geeft ons daarom een duidelijk bewijs!" Hun Boodschappers zeiden tot hen: "Wij zijn slechts mensen als jullie,

maar Allaah geeft Zijn gunsten (zoals geloof en profetie) aan wie Hij wil van Zijn dienaren. En het is niet aan ons om jullie een bewijs te brengen, tenzij met de wil van Allaah. En laten de gelovigen daarom hun vertrouwen stellen op Allaah. – Ibrahiem: 10 –

Het onderdeel over het bestaan van God (Allaah) beëindig ik met de woorden van Imaam Ibn Taymiyah, (de citaat die we al eerder hadden aangehaald):

Wat voor een verstand heeft men als men een bewijs nodig heeft voor het bestaan van (iets zo duidelijk als) het daglicht?



De eerder genoemde Arabische poëzie

Onderwerp geschreven: Abdullah Jip Hallmans, 23-09-2010, Riyad Saedi

Arabië.

De evolutie theorie en Charles Darwin:

De evolutie theorie is vernoemd naar **Charles Robert Darwin**, geboren op 12 februari 1809 – overleden op 19 april 1882; hij was een engelse natuuronderzoeker, bioloog en geoloog. De "Darwin Theorie" is een van de theorieën die erg snel was verspreid over de hele wereld, en het werd in vele scholen aangenomen als zijnde de waarheid en een wetenschappelijk feit.

De 'evolutie' en de bewering dat mensen van apen afstammen is niet het enige wat de theorie probeert te bewijzen. Het was tevens een rechtvaardiging voor het geloof en de levenswijze van een groot aantal mensen.



In boeken van Darwin als "*On the Origin of Species*" en "*The Expression of the Emotions in Man and Animals*" legt deze theorie uit, dat alle schepsels uit zichzelf zijn ontstaan, zonder schepper, dat deze schepsels zich ontwikkelen van soort tot soort, en dat de mens zo van een aap-achtige schepsel afstamt (waar zowel de aap als de mens van zouden afstammen).

Voordat we onze mening over deze theorie geven en duidelijk maken wat wij als moslims geloven, willen we voor u eerst even uiteenzetten wat de theorie van Darwin nou uitlegt.

Deze theorie bestaat algemeen gezien uit de volgende punten:

- 1- Dat de hele schepping met zijn grote diversiteit en kleuren; de vliegende, de lopende, de zwemmende, de kruipende etc., uit één cel zijn ontstaan.
- 2- Dat de plotselinge samenkomst van verschillende proteïnen en stoffen tot zo een cel heeft geleid, en de eencellige zich later ontwikkelde tot een tweedelige, en uiteindelijk werden deze van kleine levende wezens gevormd tot insecten. Daarna werden het grotere beesten, zoals de aap, waar volgens hen de mens van afstamt. Een ander deel van de cel zou de oorzaak zijn van de vele planten en fruitsoorten waar we van genieten.
- 3- Dat de evolutie van 'niet sprekende' dieren zijn piek had bereikt bij de aap, waarna de evolutie een andere weg insloeg met de ontwikkeling van het verstand.

*(bij dit punt wil ik even verduidelijken, dat in de Koran al meer dan 1400 jaar geleden stond, dat dieren spreken, maar dan op een manier "**die wij niet begrijpen**", zoals staat beschreven in de Koran. Op andere delen van deze site, zult u zien dat er in de Koran zaken staan beschreven, die iemand 1400 jaar geleden nooit geweten zou kunnen hebben zonder openbaring. Dingen zoals de schepping en de verschillende stadia in de baarmoeder, en andere natuurlijke verschijnselen en wetenschappelijk historische feiten) [zie ook: <http://sincerehearts.nl/boeken/pdf/kennismaking.pdf>]*

Slechte gevolgen van de Darwin Theorie

De Theorie van Darwin gaf een zogenaamde wetenschappelijke dekking voor ongeloof, maar was totaal niet wetenschappelijk ondersteund met bewijzen.

Niet alleen dat; ook probeerde deze theorie te bewijzen, dat het blanke ras beter was en meer 'ontwikkeld' in dit evolutie proces dan anderen.

In het boek "The Races of Man." Schreef Darwin:

At some future period not very distant as measured by centuries, the civilised races of man will almost certainly exterminate and replace the savage races throughout the world. At the same time the anthropomorphous apes...will no doubt be exterminated. The break between man and his nearest Allies will then be wider, for it will intervene between man in a more civilized state, as we may hope, even than the Caucasian, and some ape as low as the baboon, instead of as now between the Negro or Australian and the gorilla (1874, p. 178).

Hoewel Darwin het niet eens was met slavernij, categoriseerde hij de mens wel in een superieur en een inferieur ras, die dichter bij de aap zit. Dit is iets wat de Islam verwerpt. De Islam verbiedt racisme en geeft in meerdere teksten aan dat een donkere man niet beter is dan een blanke en andersom, en dat een Arabier vanwege zijn ras niet beter is dan een niet-Arabier of andersom. [voor citaten zie ook:

<http://sincerehearts.nl/boeken/pdf/kennismaking.pdf>]

Zelfs ziektes werden door sommige wetenschappers aan het 'lagere' ras toegeschreven, en zouden 'Hepatitis B & C' en 'Aids' uit Afrika komen. Deze zouden zij van de apen hebben gekregen, zoals werd gepropageerd.

Deze theorie was een basis voor racisme en onrechtvaardige handelingen, zoals het koloniseren en stelen van landen. Want als je een 'beter ras' bent en de ander als 'minder' ziet, dan maakt dat de weg vrij om anderen te gebruiken en te bestelen.

Het hielp hen niet alleen bij het zichzelf verheffen tot betere ras, het hielp hen ook bij het verrichten van hun daden en ideeën, want de Darwin theorie was zogenaamd ook een wetenschappelijke weg om God en dus 'het hiernamaals'

te ontkennen. Want, geen God betekent geen hiernamaals. En geen hiernamaals betekent dat je kunt doen wat je wil, en je na de dood niet ter verantwoording zult worden geroepen. Ook waren nu dus de persoonlijke aangelegenheden, de handelingen en de manieren van de mensen beïnvloed.

Eén van de vele punten, die duidelijk liet zien dat deze theorie niet klopte volgens westerse geleerden, was wat men de 'missende link' noemde. De mens verschilt zo erg van de aap, zoals is te zien aan onze emoties, het praten, denken, ontwerpen en begrijpen. Daarom heeft Darwin een missende link vermeld, tussen de aap en de mens, die men nooit heeft gevonden.

De Darwin Theorie is door wetenschappers bestempeld als zijnde 'incorrect'.

Vele geleerden over de hele wereld hebben deze theorie met bewijzen bestempeld als zijnde 'incorrect', maar toch is de incorrectheid van deze theorie stilgehouden door de media.

Dr. Michael Egnor, Professor neurochirurgie en kindergeneeskunde voor de 'State University of New York' zei:

"Darwinism is a trivial idea that has been elevated to the status of the scientific theory that governs modern biology."

Dr. Philip S. Skell, lid van 'National Academy of Sciences, Emeritus Evan Pugh' Professor in Pennsylvania State University' zei:

"Darwinian evolution — whatever it's other virtues — does not provide a fruitful heuristic in experimental biology."

Waar Darwin geen rekening mee had gehouden, was dat de wetenschap verder zou ontwikkelen en zijn theorie snel (wetenschappelijk) zou worden verworpen. Nu weet men, dat al het levende en niet-levende bestaat uit atomen. Atomen beschikken niet over vleugeltjes en kunnen zich ook niet op andere manieren in ontelbare aantallen op de juiste plek positioneren met een enorme snelheid. En dan hebben we het hier alleen over de vorming van een cel.

The leading mathematicians in the century met with some evolutionary biologists and confronted them with the fact that according to mathematical statistics, the probabilities of a cell or a protein molecule coming into existence were nil. They even constructed a model of a large computer and tried to figure out the possibilities of a cell ever happening. The result was zero possibility! - Wistar Institute, 1966



- *Professor Edwin Conklin observed, "The probability of life originating from accident is comparable to the probability of the Unabridged Dictionary resulting from an explosion in a printing shop."*

Een ander voorbeeld van westerse geleerden die de Darwin theorie verwerpen is een tekst wat is ondertekend door 400 geleerden en wetenschappers van over de hele wereld waarin staat:

“We zijn sceptisch over de beweringen die zeggen dat het mogelijk is dat de complexiteit van het leven tot stand is gekomen uit toevallige veranderingen of natuurlijke selectie. Een nauwkeurige bestudering van de bewijzen van Darwins theorie zou moeten worden aangemoedigd.”

Als iemand zou beweren, dat een hoop staal, cement en spijkers plotseling samenkwamen en zo het Vrijheidsbeeld in New York vormden, dan zou hij voor gek worden verklaard. De evolutie theorie – als een manier om het bestaan van God te ontkennen - is niks anders dan dit. Volgens deze theorie kwamen stoffen of anorganische moleculen plotseling samen, en in verdere stadia werden proteïnen gevormd en daar kwamen levende wezens uit voort, en uit die levende wezens andere soorten die plotseling alles hadden wat ze nodig hadden en op tijd. Dit is nog onwaarschijnlijker dan het verhaal van het Vrijheidsbeeld, het is een incorrecte theorie. Het meest complexe voorwerp wat door mensen is vervaardigd, is nog veel simpeler dan een menselijke cel, zoals men in deze tijd te weten is gekomen. Het ontstaan van een cel zoals hierboven is beschreven is dus zelfs nog onwaarschijnlijker (dan bijv. het Vrijheidsbeeld), laat staan het ontstaan van deze mooie dieren en planten in de natuur.

Iets wat zo perfect is en verschillende doelen heeft, wat werkt en leeft, komt niet plotseling tot stand.

De kennis die men nu heeft over DNA, bewijst des te meer, dat een DNA-string in geen miljoen jaar uit zichzelf en toevallig kan worden gevormd.